



Elisabeth Nilsson kartlägger släkten genom att rita upp ett stamträd. An så länge har hon hittat 400 levande och döda släktingar till Virginia Davio. FOTO: VERONIKA JOHANSSON

På jakt efter släktens rötter

SKARPA ALBY
Finns det någon som är släkt med sockenskomakare Rosengren i Glömminge? Virginia Davio från Connecticut söker dig.

I mitten av september dök hon upp utanför gården i Skarpa Alby. 67-åriga Virginia Davio från USA ville ha hjälp med att hitta sin svenska släkt och sedan dess har Elisabeth Nilsson letat. Hon har fått fram sammanlagt 400 personer och räknar med att ytterligare 50 ska tillkomma.

– Jag fick inte många uppgifter av Virginia. Det enda hon visste var att hennes mormor utvand-

rade från Glömminge, som 16-åring tillsammans med sina syskon.

Vet var hon ska leta

Eftersom hela syskonskaran emigrerat fick hon gå en generation tillbaka och stamtavlan på väggen utgår från sockenskomakare Olof Rosengren som föddes 1810 i Glömminge.

Elisabeth Nilsson försörjer sig inte på släktforskning men åtar sig uppdrag som dyker upp och hon vet var hon ska leta. Det blir husförhörslängder och kyrkoböcker samt letande på olika arkiv.

Alla släktingar hon hittar skriver hon till för att få ett godkän-

nande att dela ut deras adress. Vissa har flyttat runt eller bytt namn och kan vara svåra att hitta medan andra är närmare än man tror.

– När jag forskat ett tag upptäckte jag att min närmsta granne var släkt med Virginia, men det tog ett tag innan jag kom på det.

Några flyttade till Stockholm

Släkten Rosengren finns främst runt Glömminge men en och annan har tagit sig till huvudstaden och då har Elisabeth Nilsson letat på söders höjder.

– De flesta som flyttade till Stockholm hamnade på söder om de inte var skickliga hantver-

kare för då kunde de bosätta sig mer centralt.

Vad Virginia Davio vill med sitt släktletande eller varför hon är intresserad av sina rötter just nu vet inte Elisabeth Nilsson.

– Men jag tror att vi alla någon gång kommer fundera över våra rötter. Det kan vara ett gammalt papper eller brev som sätter i gång tankarna. Då kan vi vara släkt med någon vi ser dagligen utan att veta om det.

Vad är det roligaste med släktforskning?

– Att kunna sammanföra människor.

VERONIKA JOHANSSON
 veronika.johansson@barometern.se